

Kristuskyrkan

Helsingfors svenska metodistförsamling, Apollogatan 5
april-maj 2024



Foto: Jenny Jansson

Maria, varför gråter du?

Joh 20:11-16

Efter påsk

*Men Maria stod och grät utanför graven... Hon såg Jesus stå där, men förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" ... Maria trodde sig tala med trädgårdsmästaren och ville veta var han hade lagt Jesus. Hon ville hämta honom. Då säger Jesus hennes namn: *Maria!* Och DÅ förstår Maria: det är Jesus som står här hos henne, Jesus som säger hennes namn. Hennes Mästare lever! Jesus finns här.*

Den vackra altartavlan i Metodistkyrkan i Karleby, målad av Leo Korpela, återger denna händelse. En gång satt jag där i kyrkan med en besökare. Hon hade tittat på samma tavla i sin ungdom och var nu tillbaka på besök. Mycket stilla sade hon: "Jag skulle vilja göra som Maria." Vi gjorde det. Vi böjde knä vid altaret, hon öppnade sitt hjärta för Jesus efter många år. Och Jesus var där och tog emot honom.

Det är tiden efter Påsk. Jesus finns mitt ibland oss, så som han har varit i världen ända sedan den första Påsken. Han nämner oss vid namn, när han kallar oss. Han vill höra varför vi gråter. Han vill hjälpa oss. Och som det står i Göte Strandsjös beskrivning av Marias möte med den Uppståndne Jesus: "Gråt inte, Maria! Gråt inte Maria! Han lämnar dig aldrig mer!"

Att öppna livet för Jesus är något väldigt personligt. Det handlar ju om en relation! Det är fråga om en gemenskap som sträcker sig över hela livet. Men som en fast grund finns där orden "han lämnar dig aldrig mer".

Räkna med att Jesus finns hos dej. Säg att han är välkommen att vara med i ditt liv. Låt honom rena ditt hjärta – han förlåter det som behöver förlåtas. Sätt din tro till honom – han sviker dej inte! Jag vet!

Kaikka Växby

Tankar om Jung

”Vi har tyvärr numera svårt att förstå vårt andliga arv, dess symboliska tänkande och språk – att tro på det verkar alltför ålderdomligt. Å andra sidan verkar inte heller det nu rådande analytiska tänkandet räcka till – det klarar inte ens av att förklara eller kontrollera de skadliga förändringar som det själv har orsakat för vår planet,” skriver Kristina ”Titi” Kuusela i en beskrivning om orsakerna till att den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jung bröt med Sigmund Freud. Vi lyssnar till Jungs insikter om människan.

Freud och Jung utvecklade tillsammans grunden för det psykoanalytiska tänkandet, men sedan gick de helt skilda vägar. Varför så stora meningsskiljaktigheter?

Deras uppfattningar om människans medvetande var på ett avgörande sätt olika. Freud ansåg undermedvetandet vara enbart driftbaserat, en barlast som är skadlig för ett sunt psyke. Jung däremot såg det undermedvetna som en viktig beståndsdel av människans medvetande som helhet. Han tänkte att människorna kan undvika mentala sjukdomar och därtill hörande våldsamt beteende bara ifall de utvecklas till holistiskt medvetna varelser, och i den processen spelar det undermedvetna en viktig roll.

Jung beskriver hur vi vid födelsen får enorma kollektiva arv, både fysiska och psykiska, och hur vi med hjälp av dem kan leva och undvika faror. Till en stor del fungerar både kroppen och psyket omedvetet, och den fysiska betydelse av detta har man äntligen börjat uppskatta.

När jag närmare bekantat mig med Jungs skrifter förstod jag att hans uppfattning om beskaffenheten av människans medvetande motsvarade och klargjorde mina egna erfarenheter och de tankar som de väckt hos mig. Jag fick ord och kontext som jag hade saknat.

Forts. på sid. 6

April

Söndag 7.4

11.00 Gudstjänst. Sonja Nygård, Kaikka Växby, Hans Växby och Luut Klaver. Efteråt kafé och gemenskap.

Lördag 13.4

Sopplunch 12.00-14.00.

Ett bra tillfälle att bli mätt och att träffa kända och okända! Frivillig avgift.

Söndag 14.4

18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan. Professor emerita Merete Mazzarella. *”Varför kan det vara värdefullt att skriva – eller åtminstone berätta – om sitt liv?”* Luut Klaver m.fl.. Efteråt kafé och gemenskap.

Söndag 21.4

11.00 Gudstjänst. Päivi Storgård, Luut Klaver, Kaikka och Hans Växby. Herrens måltid. Efteråt kafé och gemenskap.

Måndag 22.4

18.00 (Obs dag och tid!) Församlingskonferens

Församlingens beslutande organ möts till årsmöte med bokslut och planering inför framtiden.

Söndag 28.4

18.00 Musik utan ord. Konsert med Petri Heimonen och Luut Klaver. Kafé och gemenskap.

Veckoprogram m.m.

För veckoprogram och mer om församlingen se vår sida på nätet helsingfors.metodistkyrkan.fi och Facebook Kristuskyrkan – Helsingfors svenska metodistförsamling

Maj

Lördag 4.5

15.00 (Obs tiden!) Vårkonsert. Arrangör FABS, Finnish Association of Barbershop Singers ry.

Söndag 5.5

11.00 Gudstjänst. Susanna Lönnqvist. Helena Jansson-Kronlund, Luut Klaver Kaikka och Hans Växby. Herrrens måltid. Efteråt kafé och gemenskap.

Gemenskapsdag i Borgå

Kristi himmelfärdsdag 9.5

Gemenskapsdag i Borgå för Metodistkyrkans vänner i södra Finland

12.00 Sopplunch i Metodistkyrkan, Brunnsgratan 31, Borgå

13.00 Utfärd (i privata bilar) till Emsalö. Vi besöker det lutherska kapellet och dricker eftermiddagskaffe på ön.

16.00 Eftermiddagssamling i Borgå. Stefan Forsbäck talar.

Deltagaravgift är 20,- euro inkl. lunchen och eftermiddagskaffe. Anmälan till Kaikka Växby per tel. eller SMS 045 600 9097 **senast 1.5.** Vi ordnar gärna samåkning i privata bilar.

Söndag 12.5

11.00 Gudstjänst. Juha Kajander, Luut Klaver, Kaikka och Hans Växby. Efteråt kafé och gemenskap.

Pingstdagen 19.5

16.00 (Obs tiden!) Kören Pro Christos Pingstkonsert.

Söndag 26.5

18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan. Den belgiske församlingsplanteraren Eric Zander, känd från Metodistkyrkans senaste årskonferens, talar om **"En kyrka utan väggar."** Jerry von Konow. Kafé och gemenskap.

Forts. fr. sid. 6, **Tankar om Jung**

Valet av arkitektyrket var för mig en snabb och lycklig händelse. I dessa uppgifter märkte jag vilken betydelse det undermedvetna hade när jag letade efter goda lösningar. De många olika kraven vid planering gestaltar sig på ett annat sätt under natten, och på morgonen kan jag se olika alternativ i ett nytt ljus och medvetet utveckla dem i bättre riktning. En liknande process hjälper även att hantera andra saker och problem.

Jag känner väl igen Jungs uppfattning om ”skuggorna” vars inverkan jag ofta förstår när jag förundrar mig över mitt beteende eller mina konstiga val. Jag anser att det undermedvetna inte är helt mörkt såsom skuggorna utan ett rikt förråd av minnen, modeller och medel som hjälper mig att förstå vad som är gott eller ont i olika situationer. Eller med religiöst språk: Vad som är av Gud eller av Satan.

Under många årtusenden har människorna försökt förstå saker och händelser för att kunna leva bättre. De begärde och fick hjälp genom bön till den som de uppfattade som den Högsta Goda. Kanske var det så vårt undermedvetna utvecklades till ett slags länk som meddelar oss bättre kunskap och vägledning?

Tyvärr har vi numera svårare att förstå vårt andliga arv, dess symboliska tänkande och språk – att tro på det verkar alltför ålderdomligt. Å andra sidan verkar inte heller det nu rådande analytiska tänkandet räcka till – det klarar inte ens av att förklara eller kontrollera de skadliga förändringar som det själv har orsakat för vår planet.

När jag studerade naturvetenskaper blev det klart för mig att ett differentierande och differentierat tänkande och verksamhet lätt leder till att man överbetonar vissa sidor av saker och glömmer andra. Motsättningarna skärps, växelverkningarna mellan olika faktorer upptäcks inte eller beaktas inte. Tävlan om att ha rätt, att vinna, åsidosätter uppskattningen av olikheten och samarbetet.

Varken det symboliska eller det analytiska tänkandet är allena tillräckligt eftersom de avvisar varandras korrigerande inverkan. Människan är en helhet, både ett tänkande och ett kännande väsen. Båda...

egenskaperna är viktiga och stöder varandra – liksom även samverkan av det medvetna och det omedvetna.

Varje människa orsakar under sitt liv, utgående från sina arvsanlag och sina val, betydande upplevelser och öden för sig själv och för andra. En bättre förståelse av växelverkingarna mellan olika saker och deras betydelse kunde hjälpa oss att göra bättre val, men var kan man på förhand lära sig sådant?

Med tanke på hemska historiska händelser och miljöproblem kunde man dra slutsatsen att mänskligheten har lidit mycket av mentala sjukdomar. Därför är det viktigt att även vi så kallade friska människor är medvetna om människans psyke och om hur vårt eget medvetande fungerar.

Kristina Kuusela

Gemenskapen efter varje gudstjänst och kvällssamling

...är viktig, lika viktig nu som under den första kristna tiden då man utsåg medhjälpare (diakoner) som tog hand om serveringarna (Apg 6:1-6). Nu är det en liten grupp som sköter om serveringarna, men det skulle vara fint om vi fick t.ex. fyra grupper som turades om en gång i månaden. Tag kontakt med Hans Växby (hans.vaxby@gmail.com eller 040 081 1873) om du vill göra en insats.

Kontakt

e-post, helsingfors@metodistkyrkan.fi

Hemsida: helsingfors.metodistkyrkan.fi

Facebook: Kristuskyrkan - Helsingfors svenska metodistförsamling

Bankkonto, FI18 4055 2610 0003 76, referens 3020

Sonja Nygård, församlingsrådets ordförande 040 019 8904,

Hans Växby, gudstjänster. 040 081 1873,

Rita von Konow, församlingsarbetare. 040 096 4877,

L uut Klaver, musiker. 050 463 8152

Glimten

I många kyrkor placeras man barnens område bak i kyrkan – för att ljud och rörelser inte skulle störa de vuxna som firar gudstjänst.

I Kristuskyrkan valde vi att placera Barnhörnan framme i kyrkan, när vi för att antal år sedan beslöt att barn måste få en egen plats i kyrkorummet.



Ganska länge användes Barnhörnan flitigt. Men så kom en tid då den nästan städades bort. Nu har dock vinden vänt!

Anna-Liisa demonstrerar hur det är att sitta där framme i kyrkan, njuta av att mamma sitter nära och att alla leksaker är inom räckhåll. Det är mysigt och lugnt.

Nu väntar vi bara flera barn – barn som vi får ha i församlingens mitt, precis som Jesus har sagt.

Kaikka Växby