

Kristuskyrkan

Helsingfors svenska metodistförsamling, Apollogatan 5

Februari-mars 2024



Foto: Sonja Nygård

**Därför, så länge världen står,
det efter vinter kommer vår också i andens rike.**

Psalmer och sånger nr. 198:1

Jag tänker

Allvar är inte alls illa.

En pojke i klassen blev tillfrågad om han var sur, när han inte deltog i stojet. Han fräste till: ”Det är jag inte alls. Jag tänker!”

Jag tänker.

Kyrkan firar Fastlags söndagen den 11 februari. Där börjar vandringen för Kyrkans folk. Vandringen mot Jerusalem, mot Stilla veckan, Långfredagens smärta – som alltid ändå slutar med jubel på Påskdagens morgon. Alldeles i början är dagarna ännu glada och lätta. Man åker pulka och äter fastlagsbullar. I några länder är det en riktig karnevalstämning. Men på onsdagen börjar fastetiden.

Fastetiden är allvarstid. Den uppmanar oss att tänka. Vi uppmanas till bättring, till att förstå vad vi behöver ändra på i våra liv. Vi är kallade till ”själprövning” under fastetiden. Det kan låta tråkigt, men det är absolut inget illa med det. Så länge vi lever är det möjligt att utvecklas, bli en bättre människa, bli mer helgad = avskild till att tjäna Gud.

Det finns en stor glädje i att tänka, reflektera och dra slutsatser av vad vi kommit fram till.

I en sådan situation finns Jesus själv vid vår sida. Vi skall se på honom, trons fullkomnare. Vi vill bli mer lika honom! Som Bus-klubben ber i sin egen andakt: ”Jesus, hjälp mej att bli sådan som du och jag vill att jag skall bli. Amen.”

I kyrkan kan vi också tänka tillsammans. Våra olika samlingar kommer att hjälpa oss i eftertanke och själprövning. Fastetiden kan bli en rik tid för oss personligen och för hela församlingen, när vi ger oss själva många tillfällen då vi ”tänker”.

Välkommen med! Vi vandrar tillsammans – tillsammans och med Jesus!

Kaikka Växby

Palmsöndagen

Söndagen före påsken kallas hos oss palmsöndagen. I Johannesevangeliet berättas att människor tog palmkvistar och gick ut att möta Jesus som kom ridande på en åsna, på väg mot Jerusalem. De övriga evangelisterna nämner inte att det var från palmträd man tog kvistarna. Däremot berättar alla fyra evangelister om åsnan. Varför heter denna högtid palmsöndagen och inte åsnesöndagen?

Det ligger stark symbolik i både palmkvisten och åsnan. Palmkvisten är en traditionell segersymbol, medan ridande på en åsna symboliserar ödmjukhet. En världslig härskare skulle säkert ha ridit på en präkting stridshäst. Profetian i Sakarjas bok säger att ”seger är honom given, i ringhet kommer han, ridande på en åsna...” Det står alltså inte att åsnan är ödmjuk. Åsnan är ju känd som ett bångstyrigt djur som därför också anses vara lite dum.

Även åsnan hade under medeltiden firats med en egen högtid, någon gång i januari. Åsnefesten förbjöds dock av påven efter rapporterna om utsävningar och vilt leverne i samband med festligheterna. Kanske kan en sådan djurgestalt, som väcker många slags associationer, ge upphov till överdrifter. Palmkvisten är nog en värdigare symbol. Palmsöndagen är en glad men samtidigt allvarlig högtid. Tankarna går redan då till stilla veckans händelser

I sydvästra Europa talar man om kvistsöndagen, på Balkanhalvön heter högtiden av någon anledning blomstersöndagen. I Lettland och Litauen används namn som hänvisar till videkvistar eller videokissar. Även hos oss får videt fungera som substitut för palmen då riktiga palmer (*Arecaceae*) inte klarar av vårt klimat. Visst växer här tromsöpalmer, alltså tromsölor (*Heracleum persicum*), men de är fullständigt olämpliga för ändamålet.

I palmsöndagens händelser ingår rörelse. Jesus red till Jerusalem, följde av lärjungarna och andra människor som gick till fots. Även vi får på palmsöndagen inne i Kristuskyrkan röra oss mellan olika stationer och tänka på vad stilla veckans händelser innebär för oss. Välkommen med!

Juha Kajander

Februari

Söndag 4.2

11.00 Gudstjänst. Tom Hellsten, Sonja Nygård, Luut Klaver m.fl. Herrens måltid. Efteråt Kafé och gemenskap.

Lördag 10.2

Sopplunch 12.00-14.00.

Ett bra tillfälle att bli mätt och att träffa kända och okända! Frivillig avgift.

Söndag 11.2

18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan. ”Från Betlehem till Stormskäret - om tro och hopp på bio”. Filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad, Helena Jansson-Kronlund, Luut Klaver, m.fl. Efteråt kafé och gemenskap.

Söndag 18.2

11.00 Gudstjänst. Kaikka och Hans Växby, Helena Jansson-Kronlund, Pro Christo och Luut Klaver. Herrens måltid. Efteråt kafé och gemenskap.

Söndag 25.2

18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan. Jukka Hiltunen och Jerry Konow. Kvällens ämne är ”Suhde/Förhållande”. Talet är på finska och översätts till svenska. Kafé och gemenskap.

Veckoprogram

Bus-klubben för 11-12-åringar Måndagar kl. 14.15 fr.o.m. 15.1

Manuela (hantverksstudio) Tisdagar kl.12 och torsdagar kl. 16

3M – möte mellan män Varannan tisdag kl. 18.00 (jäмна veckor)

Brödutdelning och Dagens ord Onsdagar kl. 12.00

Art Café Immanuel Onsdagar kl. 13.00 — 16.00

Riktning Varannan torsdag kl. 18.00 (jäмна veckor)

Kören Pro Christo Fredagar kl. 18.30

Mars

Fredag 1.3

18.00 Världsböndagens gudstjänst

Medverkande från olika församlingar. Kollekt till palestinaflyktingar.

Söndag 3.3

11.00 Gudstjänst. Susanna Lönnqvist, Luut Klaver och Juha Kajander.

Herrens måltid. Efteråt kafé och gemenskap.

Lördag 9.3

Sopplunch 12.00-14.00.

Ett bra tillfälle att bli mätt och att träffa kända och okända! Frivillig avgift.

Söndag 10.3

18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan. Ord och musik med Jani Edström och Luut Klaver. Efteråt kafé och gemenskap.

Söndag 17.3

11.00 Gudstjänst

H&K Växby, Juha Kajander Luut Klaver. Efteråt kafé och gemenskap.

Påskan i Kristuskyrkan

Palmsöndagen 24.3

18.00 Med färre ord. Stillhet och eftertanke vid olika stationer på vägen upp till Jerusalem.

Långfredagen 29.3

11.00 Gudstjänst. Gemensamt med Grankulla i Betlehemskyrkan,

Påskdagen 31.3

11.00 Gudstjänst. Gemensamt med Grankulla och Helsingfors baptistförsamling i Kristuskyrkan. Herrens måltid. Kören Pro Christo, Kaikka och Hans Växby, Jani Edström, Luut Klaver m.fl. Efteråt kafé och gemenskap

Vid sjukbädden

Öivind Nyquist föddes 12 juni 1935 i vindsrummet i Svartså kapell och somnade fridfullt in på julafton 2023. Några månader tidigare satt jag vid hans säng på Storträsk sjukhus och Öivind berättade om vad församlingen betytt för honom.



– Vid 88 års ålder dyker det upp många olika upplevelser när jag tänker på församlingen. Jag tänker att jag har fått vara med och göra någonting gott. Jag har fått uppgifter där jag har kunnat använda mina gåvor. Det har varit fint.

– När jag tänker på mitt liv, vägen från pastorsbostaden i Kokkola till studiestaden Åbo och sedan via lite omvägar till

Helsingfors, så har jag upplevt några ”väckelser” i mitt liv. Först var den politiska väckelsen under studietiden. Sedan kom jobbet med radio och TV. Det var en förmån att jag fick vara med och bygga upp en svensk enhet i TV – fast först efteråt gick det upp för mej att det blev alltför mycket. Och så märkte jag också att mitt sätt att se på livet var annorlunda än de flesta arbetskamraternas.

– Men det var därifrån som den tredje ”väckelsen” kom – i form av en hjärnblödning som satte stopp för mitt arbete.

– Vi hade just flyttat till Kristuskyrkans hus. Vid sista besöket hos läkaren sa han: ”Om du vill bevara hälsan, måste du finna en stadig grund.” På hemvägen såg jag kyrkans torn och visste: Nu har jag kommit hem!

– Församlingen är mitt hem. Jag är tacksam för de uppgifter jag fått, det har varit ett förtroende och en glädje, det har gett innehåll och mening i mitt liv.

Forts. på sista sidan

Församlingen är en familj

Är det en förpliktelse att besöka församlingens möten och gudstjänster, något man behöver göra för att vara en god kristen? Eller är det ett fint tillfälle att vara tillsammans med de andra i församlingen?

Jag funderar på om jag känner mina systrar och bröder i församlingen, om jag vet hur de har det.

Vet jag vem som behöver hjälp, förbön eller konkret stöd? Kan jag själv lita på att jag av dem får hjälp och kärlek?

Församlingen är också en familj. Den är en gemenskap mellan människor. Den är både en fysisk plats och ett andligt hem. Kristuskyrkan ger ett vackert och rofyllt, heligt utrymme för bön och tack. Jag är själv en vän av traditioner. Jag njuter av gudstjänstens liturgi, psalmer och andliga sånger. De har betytt trygghet för mig ända från barndomen. Men som vuxen känner jag att ännu viktigare är undervisningen, innehållet i allting. Guds ord, som är eldigt och ger föda åt själen.

Jesus uppmanar oss att älska varandra. Den kärleken måste bli synlig i församlingens gemenskap. I kärleken brinner en evig låga, den helige Ande. Och där två eller tre är tillsammans i Hans namn, är Anden närvarande. Därför är vi tillsammans. Där får vi vara familj, och alla generationer, män och kvinnor, unga och barn har möjlighet att få stöd och glädje av varandra.

Päivi Storgård

Kontakt

e-post, helsingfors@metodistkyrkan.fi

Hemsida: helsingfors.metodistkyrkan.fi

Facebook: Kristuskyrkan - Helsingfors svenska metodistförsamling

Bankkonto, FI18 4055 2610 0003 76, referens 3020

Sonja Nygård, församlingsrådets ordförande 040 019 8904,

Hans Växby, gudstjänster. 040 081 1873,

Rita von Konow, församlingsarbetare. 040 096 4877,

L uut Klaver, musiker. 050 463 8152

BA2 - Posti Oy
Posti Green

Kom med på världsmetodistkonferens i Göteborg 14-18.8.2024!

Temat för konferensen, vars huvudspråk är engelska, är "On the Move". Det är ett tillfälle som fördjupar tron, knyter samman, skapar energi för tillväxt

och urskiljer framtida konturer för tjänst, service och ledarskap bland metodisternas världsfamilj av folk, kyrkor och konferenser. Det finns understöd att söka från kyrkostyrelsen för deltagande och 18-35 åringar betalar lägre avgift. Läs mer på www.metodistkyrkan.fi. Early bird-pris fram till 31.1!



On the
22nd *move*
WORLD METHODIST CONFERENCE
GOTHENBURG, SWEDEN
13-18. AUGUST 2024

Vändagen 14.2 firas i Art Café Immanuel kl. 15-18.
Denna gång firar vi den med våra ukrainska vänner. Alla inkomster går oavkortade för UKRAINA!

Forts. fr, sid 6

– Församlingen är som ett hemligt förråd som jag har i min ryggsäck. Den skyddar mej mot det som är ont. Jesus är med mej alla dagar. Och jag kan avsluta varje kväll med att tacka!

Kaikka Växby

Öivind Nyquists begravningsgudstjänst hålls i Kristuskyrkan 24 februari kl. 14. Om du vill vara med också på minnesstunden, anmäl dig senast 18.2 till kaikka.vaxby@gmail.com